

Ien längre artikel i *New York Times* ("Anatomy of a Campus Coup" 11. september 2012) redogör **Andrew Rice** för ett kupp försök som ägde rum den här sommaren inom ett av USA:s mest anrika universitet, University of Virginia, som grundades av **Thomas Jefferson**. Det ledande organet sparkade rektorn **Teresa Sullivan** utan någon klar anledning. Två år tidigare hade Sullivan anlitats som första kvinnliga rektorn i universitetets historia och hennes uppgift var att reformera universitetet i och med att de offentliga anslagen minskat dramatiskt under de senaste åren.

Ledningen anställde Sullivan, en utomstående reformator, eftersom tidigare rektorer med djupa band till universitetet haft för stor respekt för dess traditioner för att kunna driva igenom radikala ekonomiska reformer. Sullivan lyckades locka nya finansörer men till ledningens fasa valde hon en linje där de ekonomiska reformerna och nedskärningarna gjordes i öppen dialog med studenter, lärare och annan personal.

Ledningen, som till största delen bestod av högt uppsatta direktörer inom näringslivet, trodde att de agerade i personalens namn i och med att de fått ett brev, undertecknat av 450 anställda, där det påpekades att University of Virginia inte har konkurrenskraftiga löner. De förstod inte att även om akademiker ofta klagar på sina dåliga löner, uppskattar de framom allt de icke-kvantifierbara fördelarna som arbetet på universitetet kan erbjuda: akademisk frihet och jobbsäkerheten i det akademiska karriärsystemet (tenure track). Kupp försöket misslyckades i och med att hela universitetet (både studenter och personal) kom till Sullivans försvar, eftersom Sullivan vägrat ge efter just i dessa frågor. Ledningen, som var van vid att avskeda folk som kommer med kritik, stod handfallen inför en arg skara professorer som tack vare sin jobbsäkerhet kunde säga precis vad de ville om kupp försöket.

Könsaspekten gällande kupp försöket bör inte underskattas. Någoting som kommer fram mellan raderna är att en 60-årig kvinna som pratar och klär sig som en akademiker inte passade in i ledningens bild av hur en dynamisk ledare och strateg ska se ut. Ledningen nämnde i sin kritik av Sullivans arbetsprestationer att det kommit kritik gällande hennes klädesval. Hur sannolikt är det att någon skulle fästa uppmärksamhet vid hur en manlig rektor klär sig?

Det som kommer tydligt fram i hela processen är hur farligt det kan vara för ett universitet att ha en ledning som inte förstår sig på hur ett universitet fungerar. ■

OM IKAROS

Ikaros är en politiskt oberoende tidskrift om människan och vetenskapen. Ikaros ger utrymme för en öppen diskussion om vetenskapens roll i samhället. Tipsa dina vetgiriga vänner om Ikaros. Och kom ihåg att du stöder oss bäst genom att prenumerera. Tidskriften utkommer i år med fyra nummer.

Dessa och många artiklar ur tidskriften, kan också läsas på Ikaros hemsida www.fbf.fi/ikaros.

Respektive skribent ansvarar själv för artiklar publicerade i Ikaros. Åsikter framförda i signerade artiklar eller i intervjuer delas inte nödvändigtvis av redaktionen. Vi förbehåller oss rätten att redigera texter. Skribenten anses medge publicering såväl i tryck som digitalt.

IMPRESSUM

Postadress: FBF c/o Ikaros,
Hagsgatan 12, 20540 Åbo, Finland
Tfn: 040 736 57 99 (Tom Kettunen)
E-post: ikaros@abo.fi
Webbsida: www.fbf.fi/ikaros
ISSN 1796-1998

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Tom Kettunen
Redaktionen: Jonas Ahlskog,
Mari Lindman, Erik Hallstenson,
Lars Hertzberg, Hugo Strandberg,
Göran Torrkulla
Layout: Esko Schmitz
Title foto: © luxuz:: / photocase.com
Tryckeri: Waasa Graphics Oy,
www.waasagraphics.fi

PRENUMERATION:

helår 29 e / fortlöpande 24 e
(studerande och arbetslösa -50%)
Ikaros konto: Sampo FI6680001671135946
BIC/SWIFT: DABAFIHH
Ange namn och adress i meddelandefältet på bankgiroblanketten!

Annonspriser: Kontakta redaktionen
Ikaros är en del av Folkets Bildningsförbunds verksamhet, www.fbf.fi