

En portalredaktörs dilemma?

”Internet är fullspäckat och man kan ju inte hinna läsa allt som finns där!” är feedback som jag som svensk redaktör för filosofiportalen Filosofia.fi får från en äldre generation. Jag har lust att svara ”Javisst, men vem har sagt att du ska läsa igenom hela biblioteket då?”

I somras träffade jag på en filosofikonfe-

kring inte behöver befatta sig med allt det träck som Internet också innehåller, alla de hellre-än-bra ”faktasamlingarna” och pubertala diskussionsforuminlägg som man varken litar på eller behöver. En portalredaktörs uppgift idag är inte bara att skaffa fram bra material, utan att utesluta istället för att innesluta. Att verkligen *redigera*.

”Det är tur att den inte ska gå i tryck i morgon!” utbrast min kollega **Tuukka Tomperi**, som också ansvarar för kulturtidskriften *niin&näin*, under slutspurten natten till portalens öppningsdag i slutet av september. Han hade rätt – ifall där finns misstag kan vi korrigerat dem i efterskott, vi kan fylla på och förbättra hela

huj och inser också att mycket på nätet är skräp. Utmaningen för oss som vet något är att fylla nätet med kvalitativt material och platser där det relevanta finns. Och lära dem skillnaden.

Precis som det alltid varit – med böcker och tidskrifter, som också de är gratis för den enskilde – i biblioteket.

”En portalredaktörs uppgift idag är inte bara att skaffa fram bra material, utan att utesluta istället för att innesluta. Att verkligen *redigera*.”

rens en intressant person för filosofi på Internet. År 1994 hade **Dieter Köhler** en länksamling på sin webbsida som omfattade alla filosofiwebbplatser som fanns då! Idag är poängen med en portal eller en samlingsida inte att samla allt, utan att välja ut det som är bra, så att den som letar efter något särskilt eller annars bara surfar om-

Det är sent på natten och jag sitter ännu och knappar på tangenterna. Portalen består av hur många megabyte som helst och Ähh! jag orkar inte redigera om alltihopa när ombrytningen rök i den här transkriberade artikeln. Jag laddar in den bara, så den ska finnas till för någon att läsa. Någon som hittar fram, någon som är intresserad.

tiden. Men betyder det inte också att allt mer halvfärdigt material kommer ut på nätet? Och att vi aldrig får lägga ifrån oss en färdig produkt?

Så är det. Mer och mer material, mer och mer uppdatering. Men det vet den yngre generationen redan. Den yngre generationen kan söka fram det relevanta i ett



Yrsa Neuman är chefredaktör för Filosofia.fi på svenska och doktorand i filosofi vid Åbo Akademi yrsa.neuman@abo.fi

Dieter Köhlers webbsida finns på adressen www.philo.de