

ISverige blev ett uttalat rasistiskt parti nyss invalt i riksdagen. I Finland står vi inför ett val där sannfinländarna, som inte är fullt så rasistiska som Sverigedemokraterna, sannolikt kommer att bli fjärde största parti.

Som framkommer av **Mats Wickströms** essä i denna tidning kan man inte avfärda sannfinländarnas popularitet eller invandrarfientligheten med att hävda att det är halv-alkoholiserade xenofober som utgör stommen i fenomenet. Invandrarfientligheten och sannfinländarnas röster finns utspridda över hela befolkningen.

Eftersom den offentliga politiken till stor del handlar om att samla röster kommer det antagligen att flirtas mer och mer och mindre subtilt med invandrarfientliga stämningar i landet allt eftersom valet närmar sig. Flirtat med invandrarfientligheten har man i och för sig redan gjort. Det gäller att uttala sig tillräckligt vagt för att inte få en klart invandrarfientlig stämpel men tillräckligt tydligt för att t.ex. markera att man kommer att vara noga med att se till att ingen tillåts komma hit och leva av vår välfärd.

Ett centralt problem med det politiska läget är att inget av de stora partierna trovärdigt kan påstå sig stå för solidaritet med de svaga. Och det hänger ihop med att stora delar av befolkningen inte heller står för någon solidaritet med de svaga. Den politiska debatten handlar så gott som aldrig om övergripande frågor om hurdant samhälle vi ska ha. Vi har hemfallit åt att vakta våra egna, ofta snäva intressen, och röstar på dem som lovar att vi får behålla de fördelar som uppnåtts (om det än för majoriteten av befolkningen nästan uteslutande är frågan om en reträtt på alla viktiga områden). Detta trots att de flesta seriösa prognoser visar att vi kommer att tvingas skära ner i välfärdsstaten och det som kallas levnadsstandard inom snar framtid. Dessa prognoser med sina konsekvenser har nästan inte alls diskuterats inför valet. Nästa generation kommer sannolikt att växa upp i en klart svagare välfärdsstat än det samhälle vi nu har.

När det gäller invandringen; hur ska vi se på de människor som kommer hit? Vem ska vi ta emot? Hur ska vi förhålla oss till flyktingar? Det kan vara svårt för de stora partierna att t.ex. hävda att vi måste ta emot flyktingar eftersom det helt enkelt är rätt att göra, oberoende av om dessa människor är en sk. "tillgång" eller inte, eftersom det enda språk som används är ett nyttospråk och när dessutom de svagaste i vårt samhälle hela tiden marginaliseras ytterligare. Det sista är ett vanligt argument för att fortsättningsvis hålla vår flyktingkvot på en skamligt låg nivå.

Så länge frågor om social rättvisa och invandring ställs mot varandra utan någon riktig diskussion kommer frågor som skulle kräva ideologiska ställningstaganden aldrig att ställas – konflikten håller uppmärksamheten borta från de viktiga frågorna. ■

OM IKAROS

Ikaros är en politiskt oberoende tidskrift om människan och vetenskapen. Ikaros ger utrymme för en öppen diskussion om vetenskapens roll i samhället. Tipsa dina vetgiriga vänner om Ikaros. Och kom ihåg att du stöder oss bäst genom att prenumerera. Tidskriften utkommer i år med fyra nummer.

Dessa och många artiklar ur tidskriften, kan också läsas på Ikaros hemsida www.fbf.fi/ikaros.

Respektive skrivent ansvarar själv för artiklar publicerade i Ikaros.

Åsikter framförda i signerade artiklar eller i intervjuer delas inte nödvändigtvis av redaktionen. Vi förbehåller oss rätten att redigera texter. Skribenten anses medge publicering såväl i tryck som digitalt.

SKRIBENTER

Fred Andersson, doktor i konstvetenskap och lärare i visuella studier (Åbo Akademi)

Antony Fredriksson, doktorand i filosofi (Åbo Akademi)

Erik Hallstensson, studerande i filosofi (Åbo Akademi)

Lars Hertzberg, professor emeritus i filosofi (Åbo Akademi)

Mari Lindman, doktorand i filosofi (Åbo Akademi)

Dan Lolax, magister i filosofi (Åbo Akademi), journalist

Salla Peltonen, doktorand i kvinnovetenskap (Åbo Akademi)

Henrik Serup Christensen, doktorand i statsvetenskap (Åbo Akademi)

Hugo Strandberg, doktor i teologi och tf akademilektor i filosofi (Åbo Akademi)

Niina Vuolajärvi, magister i sociologi (Åbo Akademi)

Mats Wickström, doktorand i historia (Åbo Akademi)

IMPRESSUM

Postadress: FBF c/o Ikaros,
Hagsgatan 12, 20540 Åbo, Finland
Tfn: 050 308 89 82 (Marcus Prest)
E-post: ikaros@abo.fi
Webbsida: www.fbf.fi/ikaros
ISSN 1796-1998

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Marcus Prest
Redaktionen: Jonas Ahlskog, Erik Hallstensson, Lars Hertzberg, Hugo Strandberg, Göran Torrkulla
Layout: Esko Schmitz
Title foto: [muffinmaker / photocase.com](http://muffinmaker.com)
Tryckeri: Ekenäs Tryckeri, www.ekenasstryckeri.fi

Prenumeration:
helår 25 e / fortlöpande 20 e
(studerande och arbetslösa -50%)
Ikaros konto: Sampo 800016-71135946
BIC/SWIFT: DABAFIHH
Annonsspriser: Kontakta redaktionen

Ikaros är en del av Folkets Bildningsförbunds verksamhet, www.fbf.fi