

NYKÄNENS AFORISMER

Det är att de inte tar sitt samhällsansvar. Men den här ansvarslösheten har många vändningar och de tölpar som med en hånfull och hisnande tanklöshet säger att företag inte har något samhällsansvar vill inte se det här. Alla, de rika såväl som de fattiga, förstår på ett vagt och oartikulerat sätt att samhället är en mycket fragil konstruktion. Och alla förstår också att då de fattiga beger sig ut på gator och torg för att kräva rättvisa är samhället i gungning. Det är ytterst få människor som ser på den konstellationen med glädje, men så är den också ett uttryck för desperation. När är det som samhället når den här fatala punkten? Det är då de rikas arrogans och likgiltighet för de fattiga och utsatta har nått sådana dimensioner att förnedringen för de senare känns värre än att äventyra samhällsordningen. De fattigas omedvetna bedömning verkar historiskt sett för det mesta vara riktig. Man kan säga att då de rikas arrogans har nått de högsta höjderna så har samhället redan börjat upplösa sig. Det enda de fattiga gör är att de kommer med sitt bidrag. De rikas motbjudande brottslighet består i att de i sin girighet driver de fattiga till gränsen för det uthärdliga och sedan omedvetet förväntar sig att de inte ska riskera hela samhället. Enbart de fattiga är hänvisade till sitt samhällsansvar; för de rika är det en hobbyverksamhet som inte är i ropet i dag. Hur stort är det ansvar som de fattiga bär? Se efter hur trängda de är!

- Hannes Nykänen

SLÅ ETT SLAG FÖR VETENSKAPSDEBATTEN! PRENUMERERA PÅ IKAROS!

GÅ IN PÅ vår webbsida (www.fbf.fi/ikaros) och klicka dig fram till prenumerations- och kontaktsidan.

Där kan du beställa en prenumeration åt dig själv eller i gåva.
Kampanjerbjudandet fortsätter: just nu får du en årsprenumeration endast för 2 euro!

På samma sida beställer du vårt nyhetsbrev – det kostar ingenting!
Kolla in den nya bloggen på ikarosnyhetsbrev.blogspot.com.

På webbsidan finner du också artiklar från tidigare nummer, kontaktuppgifter, m.m.

ikaros@abo.fi

